

# RUNSKRIFT *light*

NUMMER 45 NOVEMBER 2018



I mitten med invigningskragen vår nye broder Gustav Höye omgivet av fr v övre raden: CHM Per-Åke Danielsson, CM Bertil Malmfält, PS Hans Landström och CVM Ulf Holmström. Undre raden; K Göthe Karsin, ÖM Göran Johansson, Gustav själv, UM Hans Flodén och ExÖM Peter Ejhed

## Äntligen en reception!

Vår broder Ulf Holmström har fått sin son intresserad av vår brödraloge.

Gustav Höye invigdes i vår loge den 22 oktober med hjälp av vårt eminenta ceremoniteam under ledning av broder Bertil Malmfält samt Gustavs fadder Ulf Holmström. Allt fungerade som det skulle bortsett från musiken som tidvis fallerade. Så invigningssången fick vi i stället läsa högt och det gick jättebra!

## Fjärde generationen ”Holmströmmare”!

Gustav är den fjärde generationen som är eller har varit med i Odd Fellow. Gustavs farfar var ju vår egen Arne Holmström som vi alla minns. Även farfarsfar Gustav d ä var en sann Odd Fellow.

Gustav är 33 år gammal och har därmed sänkt vår loges medelålder rejält.. Vi önskar att han kan locka till sig fler till vår loge. Vi önskar Gustav varmt välkommen!

*Hans Flodén*



*Vår nye broder Gustav Höye. I bakgrunden skimtar Gustavs fadder Ulf Holmström...*





Bröderna Rune Eriksson och Leif Gentzel



Bröderna Smirre (Lennart Schmidt) och Per-Åke Danielsson diskuterar kanske den utomordentliga invigningen...



Bröderna Bertil Hörlin och Hans Landström i ett animerat samtal...



Bröderna Leif Bergström och Gunnar Olofsson kan tänkas hoppas på lotterivinster...



Glada lotterivinnare: Björn Laséen och Sören Ejbed...



Ceremonielet avtackas med välförtjänta blommor. Från vänster UM Hans Flodén, CHM Per-Åke Danielsson, föremålet själv, vår nye broder Gustav Höye, CM Bertil Malmfält, HCM (och fadder) Ulf Holmström och längst till höger ÖM Göran Johansson.



Fr v: Nyblivne faddern Ulf Holmström, Thomas Blume och Peter Ejbed...

# Bröderna Holmström!

## Bröderna Holmströms CV



*Gustav till vänster tillsammans med sonen Arne...*

### Den första Odd Fellow brodern var min farfar Gustav Adolf Holmström.

Han brukade skryta med att han hade tre namnsdagar varje år (Gustav, Adolf och Gustav Adolf). Gustav Holmström var en stark anhängare av nationen Sverige och slutade läsa Sveriges historia efter slaget vid Lützen. Sedan blev historien ointressant för honom som hyllade Sveriges stormaktstid.

### Gustav föddes i Lysekil 1892 under kärva omständigheter.

Gustavs moder avled i barnsäng och man antog att Gustav också avlidit varvid man svepte och lade honom bredvid sin döda mor. Man lade mor och barn i källaren i huset på Stora Kyrkogatan i Lysekil. Så för farfar Gustav slutade nästan livet innan det började och han ansåg att han därför levde på övertid tack vara Guds försyn och en aldrig sinande optimism. Han blev sedan bortadoperad och vid 7 års ålder lämnade fosterföräldrarna

honom till skeppsgossekåren på Marstrand. Därmed blev havet hans liv i över 60 år.

### Utrustad med en vilja av järn...

...strävade han vidare både på havet och i land. Vid 18-års ålder blev han antagen till Sjöbefälsskolan i Göteborg och examinerades som sjökaptan 1915. Därmed började en karriär på havet som kapten på Broströms Rederi AB och Svenska Amerikalinjen. Under andra världskriget tjänstgjorde han som sjöbefäl i den svenska flottan.

### Gustavs upplevelser från födseln till krigets skugga gav honom en fatalistisk inställning till livet.

När han senare bildade familj gjorde han det med sin hustru Signe som sedan födde tre barn Arne, Ingrid och Lars-Axel. Man bosatte sig i Majorna i Göteborg som är sjömännens stadsdel. För pappa Arne, som var idrottsfanatiker, var det en perfekt plats med närhet till många av stadens arenor.

### Men sjömansyrket var inget yrke för den som vill njuta av fredagsmys.

Gustav var borta i långa perioder och pappa Arne fick ta ett allt större ansvar för familjen. Inte minst sina systers skolgång och studier. När pappa efter studentexamen ville läsa till sjökaptan satte sjökaptan själv stopp för dessa planer.



*Min pappa Arne, trogen Jarlabankebroder...*

### Arne skulle skaffa sig ett tryggt arbete i statens regi...

...och aldrig flacka omkring på de sju haven som han själv gjort. Eftersom Arne lyssnade på sin pappa blev det Tullverket och Kammarskrivarutbildning på Tullskolan i Stockholm. Den Kungliga Tullskolan låg i de lokaler vid Skeppsbron som idag är Fotografiska museet. Där träffade han Marianne Höye, dotter till Erik Höye som var chef för Tullkammaren i Helsingborg. Resten är historia och anledningen till att jag finns till.

Eftersom Gustav saknade sin egen familj under uppväxten blev sedan Odd Fellow som ett hem med många bröder. Här kände han sig trygg, uppskattad och kunde berätta om platser som ingen hade hört talas om eller besökt.

### Vid tillfälle bestämde han att Arne borde gå med i Odd Fellow och därmed påbörja en tradition.

Gustav var ju van att kommandera i sitt yrke och pappa Arne följde sin pappas exempel. Han blev invald

i logen Göta Lejon i Göteborg. Fördelen för mig var att jag blev inbjuden till de magnifika julgransplundringarna i Odd Fellow huset på Vasagatan i Göteborg. Pampigt värre.

### Arne flyttar till Stockholm

I början på 80-talet blev Arne befordrad till byråchef vid Tullverket vid drygt 50-års ålder. Hans kollegor i Göteborg avrådde honom från att flytta till Stockholm men han var sin fars son och gillade utmaningar. Sjömannens blod rann i hans ådror och han bestämde sig för att flytta till Stockholm och börja ett liv i maktens korridorer. Arne ville helst bosätta sig i de södra delarna av Stockholm där hans syskon med familjer bodde. Men det stämde inte med mamma Mariannes inställning. Hur hon hittade radhuset på Gamla Norrtäljevägen vet jag inte. Det fanns inga sökmotorer på den tiden men hon läste alltid SvD från först till sista sidan. Förmodligen fanns det någon annons där från Skanska.

### Arne börjar i logen B149 Jarlabanke

I Stockholm och i Enebyberg började ett nytt liv med nya bekanta. Arne gick med i logen Jarlabanke som bekant. Både Arne och Marianne stortrivdes i Stockholm. Förmodligen mycket bättre än man gjort i Göteborg. Man ärvde också Gustavs d.ä. sommarställe på Toröd, Tjörn. På det sättet fick man det bästa av två världar. Stockholm och bästkusten. En blandning av sött och salt.



Ulf, tredje generationen Odd Fellow-broder...

### Arne försökte övertala mig att gå med i Odd Fellow men till skillnad från sin far var Arne mer demokratisk och respektfull.

Eftersom jag själv hade kommit in på samma bana som min farfar, dvs internationell handel, började jag ett fläckande liv runt världen i UPS of America Inc's regi. UPS är en form av privat leveransarmé som finns representerad jorden runt. Det är pga av Gustav d.ä. som jag hamnade i logistikbranschen. När jag var ca 15 år nämnde Gustav till mig att hans åsikt var jag borde inrikta mig på transporter och internationell handel. Han hade själv sett hur världshandeln utvecklade sig efter andra världskriget. Och likt min far följde jag hans råd.

### Tyvär fick Arne inte uppleva att jag gick med i Odd Fellow.

Men när jag är på våra möten känner jag att han vet att jag är där. Och nu vet han också att hans barnbarn Gustav Höye (f.d Holmström) också är där.



Gustav – nyinvid broder

### Vår nye broder Gustav Höye (f d Holmsgtröm)

Gustav d.y. har dock valt en annan bana nämligen att bli jurist. Men tull och juridik hänger samman och därför blev det logiskt för mig att Gustav började arbeta på de bolag inom tullområdet som vi tillsammans har byggt upp. Idag arbetar vi dessutom inom ett nytt område som kallas för "Trade Compliance".

### Vi kan med stolthet säga att släkten följa släktens gång.

Vid tangenterna Ulf Holmström. Tredje generation Odd Fellow

### RUNSKRIFT *light*

Ges ut lite då och då. Ibland när man minst anar det.

Vi som jobbar med RUNSKRIFT ligh är:  
Hans Klövstad (korrektur och språkvård)  
Dag Sundelius (foto och bildredigering)  
Leif Gentzel (original mm)

SAMT EN MÄNGD  
TEXTFÖRFATTARE!